



POPPENWIERSTER COURANT

JULI 2016, JAARGANG 25 NR. 2

PLAATSELIJK BELANG

Beste medebewoners,

Hier weer even een openingswoordje van Plaatselijk Belang Poppenwier. Deze keer niet door Jorrit maar door ondergetekende. Jorrit is samen met dorpsgenoot Yme Jan op een agrarische studie reis naar de Oekraïne.

In deze tijd van het jaar begint het bij de meeste Poppenwiersters alweer te kriebelen "VAKANTIE" de ene gaat met de boot de ander met een sleurhut en weer anderen zoeken het verre buitenland op. Daarnaast zijn er ook mensen die blijven genieten in Poppenwier. Maar het is een tijdje stiller in Poppenwier dan anders.

Gelukkig wordt deze stilte een beetje opgevuld door de gasten die logeren bij Hendrik en Gre. Enthousiast lopen zij door ons dorpje, zodat je zelf gaat denken; ach zo slecht wonen we ook weer niet. Het is vaak dat vreemde ogen je laten zien dat wat vlakbij is ook zeker de moeite waard is. En Friesland heeft zeker veel te bieden in de zomer, de PC in Franeker, de Freule in Wommels, het Skûtsjesilen op de Friese meren, de ballonfeesten in Joure en onlangs nog de High land Games in Tersoal

Voor een ieder die er op uit gaat; geniet met volle teugen en leer en waardeer de cultuur van het land waar je bent, of dat nu Friesland is of Frankrijk. Het ontmoeten van nieuwe mensen en dingen geeft je weer nieuwe inspiratie en energie om straks thuis weer te kunnen teren op een pracht vakantie.

Plaatselijk Belang Poppenwier wenst iedereen een hele fijne vakantie en tot ziens in september.

Namens Plaatselijk Belang Poppenwier,
Anneke v/d Meer

DE MERKE

Er was eens een Poppenwierster merke die nadert met rasse schreden!

Zoals jullie weten is het thema dit jaar 'Sprookjes' en wordt het dorp weer in groepjes verdeelt. Jullie hebben als het goed is hier een brief van ontvangen en bij deze brief zit ook de indeling van de groepjes en de uitleg van de spelregels. Jullie weten dus in welk groepje jullie zitten.

Wij hebben zelf al een hele hoop leuke ideeën en wij hopen dat jullie ook al veel inspiratie hebben opgedaan of op gaan doen.

Voor degene die het nog niet weten, de merke van Poppenwier wordt gehouden op 23, 24 en 25 september. Poppenwier zal dan veranderen in één grote ontmoetingsplaats voor sprookjesachtige figuren.

Wij hebben er zin in!

Groeten,
De merkecommissie



STAAT UW CONTAINER GOED LANGS DE WEG?

Sinds begin van dit jaar heeft de gemeente Súdwest-Fryslân het legen van uw huisvuilcontainers overgenomen van Omrin. Onze vuilniswagens werken een beetje anders dan de wagens van Omrin. Het is nu belangrijk dat er ongeveer 30 cm ruimte tussen de containers zit.

Soms kunnen we container niet legen, omdat deze niet goed staat. Daarom zetten we hier de regels voor u op een rijtje.

Hoe zet u uw container langs de weg?

1. Plaats de container langs de stoeprand, niet tegen een heg, schutting of muurtje.
2. Plaats de container op een vlakke ondergrond.
3. Plaats de container met de wielen en het handvat van de straatkant af.
4. Zet de containers naast elkaar.
5. Houd ongeveer 30 cm ruimte tussen de containers (ongeveer een stoeptegel).
6. Zorg ervoor dat er geen obstakels staan tussen de container en de straat (bomen, auto's, palen, enz.).
7. Zet de container niet onder een boom met laaghangende takken en niet vlak voor een boom of verkeersbord.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Reiniging van de gemeente Súdwest-Fryslân, via telefoonnummer 14 0515.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

POPPENWIER DOET HET GEWELDIG!

Sinds vorig jaar juni is Poppenwier Energij bezig klanten te werven voor ons eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Op dit moment wordt er aan 23 adressen gas en elektriciteit geleverd en staan er nog 3 in de wacht tot hun contract is afgelopen.

Dat is geweldig, vooral als je beseft dat we maar 50 kleinverbruikersaansluitingen hebben. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat er ook wel Poppenwiersters "om utens" bij zitten. Iedereen die een aansluiting heeft in Nederland kan klant worden. Of je nu in Fryslân of in Limburg woont. Alle overgestapte klanten zijn in hun voorschotbedrag om laag gegaan en Poppenwier krijgt voor alle aangebrachte overstappers € 75,00 per jaar als aanbrengrvergoeding.

Kortom een prachtige win-win situatie. Dus doe mee en help ons. Stap over op Noordelijk Lokaal Duurzaam op de site www.noordelijklokaalduurzaam.nl/poppenwier-energij en maak de proefberekening. Daar kun je zien dat je vrijwel zeker minder gaat betalen en Poppenwier steunt.

Ben je al overgestapt? Geef het dan door aan vrienden, kennissen en familie.

Voor meer vragen ga je naar René Poppen, 0620090887 of rene@poppenbrinck.nl



ANDERE TIJDEN SPORT

Heeft u ook zo van het EK voetbal in Frankrijk genoten? Of bent u zo chauvinistisch dat, aangezien Nederland zich niet kon plaatsen, u zich helemaal distantiëerde van dit evenement? Of bent u sowieso niet zo'n voetbalfanaat dat u, of Oranje nu wel of niet meedoet er geen kostbare tijd in gaat steken. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat u in vroeger tijden er wel voor geïnteresseerd was en sinds de vercommercialisering het wel een beetje hebt gehad met al die evenementen. Het laatste geldt in elk geval wel een beetje voor mij. Trouwens, ik had het al een beetje voorspeld, dat Oranje zich niet zou plaatsen, een bepaald voorgevoel zeg maar. Ik ben dan wel niet met de helm op geboren, maar ik had er niet een goed gevoel bij. Jaren geleden hadden wij het totaalvoetbal uitgevonden, een elftal wat alle kanten op beweegt, opkomende verdedigers, linkspoten die zo maar van rechts opereren en ga zo maar door, maar die chemie is uitgewerkt aangezien andere landen deze speelstijl hebben overgenomen. Ik houd toch al niet van de speelstijl de bal in de ploeg houden en maar eindeloos breien achterin tot er eens een keer een opening komt. Dan verdorie de bal maar eens inleveren, maar dat geknoei achterin is niet mijn stijl. Steven Pol zei het vroeger al met zomeravondvoetbal „Naar veuren, naar veuren“ en zo denk ik er ook over. Had iedereen maar de drive van Arjen Robben, maar ja, die is nogal blessuregevoelig en missen we soms node. Hopelijk zijn we er over 2 jaar wel weer bij in Rusland, maar het is maar de vraag of dat wel doorgaat, maar daar hebben we het nog wel over.

Ik, en velen met mij hebben nog andere tijden meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld tot de middelbare school moeten wachten voordat ik op voetballen mocht. Ja, het was voor mijn ouders een rib uit hun lijf, er moest clubkleding komen, een voetbaltas en voetbalschoenen. De contributie moest worden betaald en ga zo maar door. In die tijd was dat een hele uitgave, vooral als er meerdere kinderen waren. Een paar weken terug was ik keurmeester bij een jeugdpartij en ik heb met verwondering zitten kijken wat de jeugd allemaal droeg en met zich meedroeg. Dure sportschoenen, fancy

kleding en minstens een, maar velen zelfs twee dure kaatshandschoenen van Reinder Triemstra. Keurig gebracht door ouders of begeleiders en dan heb ik het nog maar over een sport die mondiaal helemaal niets voorstelt. Buiten Friesland kent men de sport nauwelijks of geeneens!

Ik zie nog de foto voor me van het Poppenwierster elftal van 1964 of daar omtrent. Er was geen enkele reserve, want we konden precies 11 man in het veld krijgen. Op een uitzondering na was er niemand die een sportbroekje had, dus in de gewone korte broek aan die je overdag ook droeg. Geen een van ons had in sportshirt, de meesten speelden op oude gymschoenen of laarzen en volgens mij was ik de enige die voetbalschoenen aanhad, een paar oude kicksen gekregen van Albert van der Wal die geen belangstelling meer had voor voetballen. Het waren nog van die ouderwetse met keiharde punten. Elk jaar speelden we een wedstrijd tegen Rauwerd onder de bezielende leiding van meester Reitsma, die tevens de scheidsrechter was. Ook zie ik nog voor mijn geestesoog het 2^e klas kaatsen tijdens de Poppenwierster kermis op het veld achter Beetstra, zeg maar de plek waar ik nu woon. Het was gewoon een stuk weiland met greppels en hier en daar nog wat schapenkeutels die niet goed verwijderd waren tijdens het leggen van het veld. En geen mens die klaagde dat het te gevaarlijk was. Soms belande een bal precies in de greppel en viel meteen dood neer. Gewoon domme pech voor degene die het overkwam, maar men pakte de bal op en kaatste verder zonder morren. Als er tegenwoordig een paar spetters vallen gaat het dak van het voetbalstadion dicht, de verwende jochies konden eens uitglijden omdat het veld wat glad wordt!

Laten we toch eerlijk zijn mensen, het grote geld heeft toch helemaal bezit genomen van de sportwereld! Wie het meest kan betalen (of het diepst in het rood mag staan) kan tegenwoordig toch de beste spelers kopen en goede voetballers zwermen de hele wereld over om zoveel mogelijk pecunia binnen te harken! Speelt er nog wel een Leeuwarder voor Cambuur of überhaupt een Fries voor Heerenveen? Kan er nog een sportwedstrijd of een groot evenement doorgang vinden zonder sponsoring? Als het

niet fiscaal aantrekkelijk was en het grote geld c.q. multinationals zouden hun handen er van af trekken dan kon bijna alles het faillissement aanvragen. De in mijn ogen veel te grote beloningen die er tegenwoordig worden neergeteld voor sporters die meedraaien in de mondiale wereldtop hebben er ook toe geleid dat de sporter, wellicht op advies van een hele rits begeleiding en misschien ook onder druk van de sponsoring proberen de grenzen op te zoeken van het toelaatbare, zelfs vaak ten koste van hun eigen gezondheid. Soms wordt het ook wel eens overdreven, er hoeft maar een bepaald stofje voor te komen in een hoestdrank of het valt al onder de dopingwet, maar er is natuurlijk ook spul bij wat echt wel bijdraagt aan prestatieverbetering en daarvan zeg ik ook; of geen één of allemaal.

Neemt u het risico om net als Tommy Simpson dood neer te vallen in een beklimming of is uw leven u meer waard? Het systeem wat nu gehanteerd wordt, is zoals blijkt niet waterdicht, kijk naar al die schandalen nog niet eens zo lang geleden in de wielersport en van Afrikaanse atleten is bekend dat ze soms moeilijk te traceren zijn als er een controle plaats vindt. Nee, er glippen nog genoeg grote vissen door de mazen van het net. Wordt een sporter echter betrapt kan hij rekenen op een flinke schorsing en eventuele titels kunnen hem of haar ook worden afgepakt. Nooit echter werd een heel land veroordeeld omdat enkele sporters in de fout gingen, dus wat schetst mijn verbazing deze week? Er mag na een uitspraak van de atletiekunie geen enkele atleet uit Rusland naar de spelen in Rio de Janeiro. Denkt u, dat wanneer er enkele Amerikanen waren betrapt men de hele delegatie uit de USA zou weigeren? Ik weet zeker van niet. Rusland, nee Poetin, want dat is de enige persoon schijnbaar die alles op zijn geweten heeft moet geprovoceerd worden en aangezien hij nog niet echt wil toehappen, doet het westen nog een schepje kolen op het vuur.

Dat er met vuur wordt gespeeld is inmiddels wel duidelijk. De NAVO staat aan de Russische grens te trappelen van ongeduld tot de beer zijn klauwen uitslaat. Dat de Russische beer uit de winterslaap is moge duidelijk zijn gezien de hulp die het biedt

aan het regime van Assad. Onder het bewind van alcoholist Jeltsin is alles van waarde voor een appel en een ei in handen gekomen van een machtige oligarchie. Stukje bij beetje probeert de hedendaagse leiding met op de voorgrond Poetin de geroofde bodemschatten van Rusland (olie, gas, aluminium enz.) weer in handen te krijgen wat voor een groot deel al gelukt is. Alleen het Westen wil niet veel, ook niet bijna alles, maar echt alles in handen hebben en doet nu alle moeite om Rusland onder de knoet te krijgen. Maar nu heeft Rusland China aan haar zijde gevonden en zijn er twee hele grote machtscentra ontstaan. Als er per ongeluk of moedwillig een spreekwoordelijke lont in het kruitvat wordt aangestoken, vrees ik het ergste. Dan zal wederom Europa als eerste aan de beurt zijn en de tijd van zwaarden, schilden, speren en musketten hebben we allang achter ons gelaten.

Niet alleen voetbal is oorlog, ook commercie en media zijn wapens in de strijd. Maar Poetin heeft toch de Krim geannexeerd zult u misschien zeggen, maar wist u dat de bevolking van de Krim bijna unaniem er voor gekozen heeft bij Rusland te willen horen? Vraagt u de mensen van Hawaï maar eens hoe gelukkig ze waren toen ze bij de USA werden ingelijfd! En heeft daar ooit iemand iets van gezegd? Misschien wordt het tijd dat we met zijn allen tot inkeer komen en dat ieder land zijn regering er van kan overtuigen dat we het zo slecht nog niet hebben en beter handel met een land kunnen doen i.p.v. het leeg te roven. Om met Cruyff zaliger te spreken " als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren"!

Kees Stavinga

ARENDS NEST BOEKEN EN SA MEAR.

Hoe sit dat no eins krekt mei Arend syn boekehannel oan de Bûtenbuorren.?

It lêste wykein fan de moannen july, augustus en septimber, de freed-,sneon- en sneintemiddei fan healwei twaën ôfoant fiif oere stean de doarren fan it Arendsnest wiid iepen.

Neist in twatûzend boeken is der dan ek in utstalling te sjen; of fan skilderijen,bylden,in aparte samling of wat dan ek.

Foar de minsken dy't dat nijsgjirrich fine is der dan yn dy wykeinen middeis om fjouwer oere in rûnlieding troch ús unyk doarpke.Oer de skiednis fan it doarp, oer de Albada's, oer de tsjerkjes,oer de krisis rûn it âlde kafee, oer it kleasterke fan Poppenwier ensfh. Siz "t fuort! (sjoch ek de UIT-rubryk fan de LC).

En hoe sit dat no mei dy boeken? Alle Poppenwiersters kinne gratis en fergees boeken helje. Werombringe hoecht net, mar mei wol. Ha jo (moaie) boeken oer en lêze jo dy dochs net wer, bring se nei jim eigen doarpsbibleteek oan de Bûtenbuorren!

In goede simmer tawinske!
Arend
(arendpoppenwier@gmail.com.)

KNAPPE KIPPEN

Hebben jullie ze al ontmoet? De nieuwe bewoners van de Binnenbuorren....

Mark en Michelle hebben sinds kort 4 nieuwe vriendjes er bij, 4 knappe kippen!

De 4 knappe kippen hebben nog geen naam en daarom wordt er aan de inwoners van Poppenwier gevraagd om creatieve titels voor deze knappe kippen.

Weten jullie 4 leuke namen voor de kippen van Mark en Michelle? Stuur ze dan in naar redactiepwc@gmail.com. Mark en Michelle kiezen de winnaar en die ontvangt een klein doosje met kleine eieren (het aantal is naar gelang de leg..... ☺)

DE PEN.....



Ik ben Sinne de Vries en ik ben 8 jaar en geboren in Poppenwier.

Ik zit in Sneek op de Master Steve Jobs school in groep 5. Mijn favoriete vak is creatief.

Ik zit op ponyrijden in Welsrijp. Mijn lievelingspony is Dribbel. Hij is heel lief en wil altijd in galop door de waterbak, dat vind ik erg grappig. In Raerd zit ik op streetdance, dat vind ik ook erg leuk, ik hou van muziek. Zingen en dansen doe ik graag ;-)

Ik lees nu het boek Nola. Het gaat over een hele lieve springpony.

Mijn favoriete dieren zijn Pony's, paarden en katten.

De muziek van Katy Perry en Michael Jackson vind ik erg leuk.

Mijn favoriete films zijn Spirit, Black Beauty, Penny Shadow.

Mijn lievelingseten is Pannenkoeken!

Het liefst ga ik op vakantie naar Italië en Frankrijk.

Ik geef de "de pen" door aan Femke.

Groetjes van Sinne de Vries

23 VRAGEN AAN EEN POPPENWIERSTER

Wie ben jij?

Hendrik Ype de Vries

Wat is je leeftijd?

50 jaar

Wat is de samenstelling van jouw gezin?

Gre, Rikst, Stynke, Jelke Hindrik, Sytze Jan.

Waar ben je geboren?

Leeuwarden samen met zus Franciske

Heb je werk?

Recreatie bedrijf en Kistenmaker.

Wie zijn je ouders?

Jelke en Stien de Vries

Wat is en of was hun werk?

boerenhulp en bejaarden verzorgster

Wat zijn je hobby's?

Techniek en bootjes/ varen.

Wat is je lievelingseten?

gewoon, Chinees

Wat vind je beslist niet te eten?

Vis!

Wat is je favoriete drankje?

koffie

Wat is je favoriete kleur?

groen

Hoelang woon je al in Poppenwier?

50 jaar!

Welke film vond je het mooist?

Hangover

Welk boek heb je het laatst gelezen?

Help de dokter verzuipt

Wat is je favoriete T. V. programma?

Hea!

Wat zou je altijd nog wel eens willen doen?

Een jaar er tussen uit met Gre

Wat zou je in Poppenwier anders willen zien?

De Groen voorziening kan veel beter, sloot binnenbuorren baggeren!

Wat is je favoriete auto?

Volvo

Wat is je favoriete vakantie(land)?

Zweden.

Wat vind je van zo'n interview?

Leuk!

Lees je altijd de Poppenwierster krant goed door?

Meestal

Wie kan kunnen we volgens jou het beste de volgende keer interviewen?

Feikje Scholtanus

DE DORPSTUIN

De tuin ligt er prachtig bij, echt een plaatje!! We hebben de grond los en vruchtbaar gemaakt met een dikke laag compost. De planten houden hier van en dat zie je in de groei.

Uit de pot Stipejild van de gemeente SWF hebben we een bijdrage gehad, dat hebben we besteed aan tuingereedschap en aan een berg compost. We kunnen weer jaren vooruit.

Man\Vrouw krachten zijn altijd nodig; heb je zin om in de tuin te werken? Kom dan eens langs op zaterdagochtend, het verplicht je tot niets en je gaat niet met lege handen weer weg, maar met een verse krop sla of worteltjes.

Er is groenten genoeg, voor een luttel bedrag haal je bij ons eerlijke groenten, verser kan niet! Kijk op de schoolborden die op zaterdag in de Butenbuorren en op de Pole staan, wat het aanbod van de week is.

Voor verder info, bel Marjan 06-57325405

Groetjes,

De tuinders van Poppenwier





GEFELICITEERD!!

**JENTE V/D HEM
SITA OLIVIER
IDA KIESTRA**

CURSUS FRIES



Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal verstaan? Of zou u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? In september start het seizoen met groepscursussen in o.a. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits.

Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriuwen leare? It kin ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis en kultuer. Mei it nije taalaventoer *Taalreis troch Europa* leare jo online Frysk skriuwen.

Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie Fries met *eduFrysk* een prima alternatief.

Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus Fries. Of kijk voor alle cursussen, data en locaties op: www.afuk.frl.

Lineke Kuiper
kursusorganisaasje
tel. 058-234 30 79
e-mail: l.kuiper@afuk.nl
kursus.afuk.nl

POP'NPOP

Voor degene die het niet meer weten, 15 mei was de 29^{ste} editie van Pop'nPop, en wij kunnen spreken van een geslaagd feest! Het is misschien wel goed om te weten dat het voor ons als commissie behoorlijke wennen is geweest, om Pop'nPop op deze manier te organiseren. Omdat je na zoveel jaar een feest hebt georganiseerd op de manier waarop je dat gewend bent, gaat alles op de automatische piloot en is het creatieve gedeelte in de hersenen uitgeschakeld. Je gaat opnieuw een concept bedenken en eigenlijk een nieuw feest. Hiervoor moesten wel de nodige knoppen omgedraaid worden bij ons.

Zoals jullie wel weten ging het de laatste 3 a 4 jaar niet heel goed meer en kwamen er steeds minder mensen op het feest af. Wij hebben naar aanleiding hiervan een vergadering georganiseerd in de Trilker over het voortbestaan van het feest Pop'nPop. Hieruit zijn hele leuke en creatieve ideeën gekomen en wij hebben een aantal van deze ideeën toegepast. Één van de ideeën was om het feest te verplaatsen naar het dorp zelf om zo het feest weer meer voor het dorp te maken.

Wij van de Pop'nPop commissie hebben met Teake en Jolanda een afspraak ingepland om de mogelijkheden te bespreken om het feest op het parkeerterrein van de Trilker te houden. Dit was akkoord. We hebben goede afspraken gemaakt en vorig jaar is het feest voor het eerst op het terrein van De Trilker gehouden. We hebben daarnaast de beslissing genomen het feest om 16:00 uur te laten beginnen, hierdoor trekt het feest een breder publiek.

Toen kwam ook nog het idee om dan ook kinderactiviteiten te organiseren zodat ook de kids mee konden genieten. Dit bleken ingrediënten te zijn voor een heel gezellig feest. Teake en Jolanda de snackerij en wij de zuiperij!

Het bleek een win win situatie en na de evaluatie met Teake en Jolanda hebben we gezamenlijk besloten om Pop'nPop in 2016 weer zo te organiseren. En ook nu weer met succes!

Wij vinden het fantastisch dat er meer Poppenwiersters op het feest verschijnen en dat je ook ander publiek aantrekt. Wij zijn heel tevreden en wij hopen dat jullie dat ook zijn.

Via deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen, special thanks voor Hermien Engberts die het creatieve brein is en de posters en de flyers ontwerpt. Ook willen wij Teake en Jolanda bedanken voor het vertrouwen de goede samenwerking!

Wij hopen jullie volgende jaar weer te zien!

Met feestelijke groeten,

De Pop'nPop commissie

Arjen Hofman, Joubert Offenga, Carin Drijfhout, Fetze de Groot en Richard Twijnstra

Ps. Wij zoeken nieuwe commissieleden!

Gezien de samenstelling het liefst van het vrouwelijk geslacht.

HOE GAAT HET NU MET...

Ja ja, aan ons om de aftrap te geven aan de nieuwe rubriek hoe gaat het nu met.....?

Nou hoe het is? Prima! En of we Poppenwier zijn vergeten? Dat is natuurlijk onmogelijk. We zijn er nog zeer regelmatig. Even een bakje bij heit & mem en natuurlijk mee genieten van de merke. Rondje zweven, biertje drinken en wat hossen. De bezoeken zullen straks i.v.m. de verhuizing stoppen maar de merke traditie zal zeker blijven.

Even naar de kern van deze rubriek. Het hoe en wat van ons. Uiteraard willen we jullie niet vervelen met heel veel tekst daarom maar even kort en krachtig wat feiten op een rij.

Naam: Hester

Leeftijd: 41 jaar

Woont samen met: Bram

Woont nu in: Heerenveen

Is vertrokken uit Poppenwier in: 1994

Reden hiervoor was: studie

Mooiste herinnering aan Poppenwier: de rust en gevoel van vrijheid

Houdt van: racefietsen, varen

Na mijn studie personeel en arbeid ben ik in Amsterdam gaan studeren. Wel even wennen als je uit zo'n knus dorpje in een stad beland. Ik vond het dan ook heel opvallend dat niemand me terug groette. Enfin na 4 jaar stad terug naar Fryslân, tja ik hoor hier nu eenmaal. Ik werk nu ongeveer zo'n 16 jaar binnen de sociale werkvoorziening. Mooie wereld, complex maar leerzaam.

Acht jaar geleden (bijna 9) ben ik gaan samen wonen met Bram. Myn maat! Wij hebben samen geen kinderen maar Bram heeft drie meiden met aanhang en ik geniet daar volop van.

Poppenwier zit in mijn hart. De plek maar vooral ook de mensen hebben me mede gevormd in wie ik nu ben. Ik zou mijn jeugd niet beter kunnen voorstellen. Ik koester de mooie herinneringen aan het polsstokspringen, het bezig zijn met de boten, de avonturen met het op pad zijn met de boten, het met z'n allen toeleven naar de hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de merke! Dus bij deze oant sjen!

Naam: Hiske

Leeftijd: 44 jaar

Woont nu in: Nes (bij Akkrum)

Woont samen met: Johan, Jasper en Femke
Is vertrokken uit Poppenwier in: 1989

Reden hiervoor was: studie

Houdt o.a. van: reizen en lezen

Mooiste herinnering aan Poppenwier : de vrijheid die het opgroeien in een klein dorp biedt en hoe de inwoners met elkaar omgingen in die tijd. Heel bijzonder! Maar ook aan de Brekkenraces. Prachtig! En natuurlijk de merke. Thuiskomen uit school en dan kijken of de kermiswagens er al stonden. Spannend!!

In verband met de keuze van een school ben ik in Groningen beland. Na mijn schooltijd ben ik al gauw mijn man Johan tegen gekomen en ben toen blijven hangen in Groningen. Na een aantal jaren ging het kriebelen en zijn we, inmiddels met onze zoon Jasper, teruggekeerd naar Fryslân. Omdat we even op ons nieuwe huis moesten wachten hebben we zelfs nog een klein jaartje in Poppenwier gewoond.

Inmiddels wonen we al weer 11 jaar in Nes en hebben we nog een dochter, Femke, gekregen. Het werk heb ik inmiddels ook wat dichterbij gevonden, bij Dokterszorg Friesland in Heerenveen. Net als bij Hester en vast ook bij veel andere ex-bewoners zit Poppenwier in mijn hart.

Het geeft altijd een goed gevoel om het dorp binnen te rijden. Na al die tijd toch nog steeds een soort van thuiskomen. Dat zal na de verhuizing van heit en mem wel wat anders worden maar we komen elkaar vast weer tegen op de jaarlijkse merke waar ik vast samen met heit, mem en Hester te vinden ben!



Tot slot een jullie welbekende zin die ook zeker voor ons op gaat!

Moat ik dy forlitte,
forjitte dog'k ik dy net
foar dy bliuwt in plakje yn't binnenste fan
myn hert!

Hartelijke groeten en oant sjen!

Hiske en Hester

FRIESE DORPENTOP

1000 Friezen in gesprek over toekomst

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.

Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema's in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt.

Nieuwe democratie

Een groeiende groep vrijwilligers is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland en om te experimenteren met een nieuwe democratie.

De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichterbij elkaar brengen doordat ze samen kunnen werken aan de thema's die de inwoners belangrijk vinden.

Loting

Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

Wil je meer weten over het initiatief? Neem dan contact op met: Dirkje Rodenhuis via 06 20 11 02 64.



TONEELVERENIGING FOARÛT EN HISTORIE

Afgelopen voorjaar werd de rol van penningmeester toneelvereniging door Anne Schilstra aan mij overgedragen.

Dat betekende bij een kop koffie bij Anne thuis aan tafel uitleg krijgen over het financieel reilen en zeilen van de Toneelvereniging.



Alles was geheel duidelijk en inzichtelijk en zo kwam het gesprek al gauw op het feit dat de familie Schilstra al vele jaren de gelden van de Toneelclub had beheerd. Voor Anne dus wel even een bijzonder moment om daar afstand van te doen.

Na de overdracht van enkele mappen met documenten en afschriften legde Anne ook nog een paar oude schriftjes en aantekenboeken op tafel. Deze waren hem afgelopen winter door een van de oudere dorpsgenoten overhandigd.

Best bijzondere boekjes vonden wij beiden en na er wat doorheen te hebben gebladerd bleek dat het echt oud is. Verslagen uit 1907, ledenlijsten uit de jaren 30, 50, etc... Wij verbaasden ons beiden over de ouderdom en ook dat het nog zo goed bewaard is gebleven.

Wat opviel dat er heel kort na het einde van de oorlog een ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 1 juni 1945, die door flink veel "mensen" werd bezocht. In het verslag wordt vooral er op ingegaan dat men de toneel weer wil oppakken en het leven verder moet gaan.

Wat ons wel heeft bevreemd dat er zichtbaar een aantal bladzijden uit dit boekje is gescheurd die betrekking moeten hebben gehad op de oorlogsjaren.

Binnen het huidige toneelbestuur hebben we dit besproken en wij zijn allen zeer benieuwd of iemand in Poppenwier nog kan toelichten wat zich heeft afgespeeld? Zijn de bladzijden er uitgehaald omdat daar zaken in hebben gestaan die pijnlijk waren? Of die gevaar konden opleveren voor dorpsgenoten?

Wij zijn benieuwd wie er nog iets over weet en of wij daar meer over kunnen horen. Het zou wellicht een mooi verhaal opleveren om een toneelstuk over te maken.



Als deze vraag (te) gevoelig ligt omdat er vreemde voorvallen zijn geweest horen we dat ook graag.

Weet u iets, vertel het aan een van de bestuursleden van Toneel Foarût. (Rinny, Inge, Mona, Anne S., Anne G, Hans)

Namens het toneelbestuur,
Hans Hellendoorn

POPPENWIERSTER COURANT REDACTIE:

Aleida de Groot: a.groot375@upcmail.nl

Arend Douma: douma.foppema@gmail.com

Kees Stavinga: c.stavinga@upcmail.nl

Geertje Hofman: redactiepwc@gmail.com

Katja Nieuwland: redactiepwc@gmail.com

OPMAAK/ REDACTIEADRES:

Geertje Hofman en Katja Nieuwland: redactiepwc@gmail.com

Binnenbuorren 11 en/of Pôle 7 Poppenwier

UITERSTE AANLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KRANT:

4 oktober 2016

Kopij aanleveren via een e-mail naar **redactiepwc@gmail.com**
(graag in word, geen pdf)

Deadline Krant 3 (juli, augustus en september):

4 oktober 2016

Deadline Krant 4 (oktober, november en december):

10 december 2016

In de volgende Poppenwierster Krant:

- Nog meer nieuwe inwoners!
- Een verslag van de merke